

Een boek  
over  
Papa

*De beste vader van de hele wereld!*



Papa leerde mij

Ik hou van papa omdat

Mijn papa is een superheld omdat

Mijn leukste herinnering met papa is

Papa is grappig omdat

Als ik papa een cadeau mocht geven dan zou dat

Ik maak papa aan het lachen wanneer ik

Dit doet papa vaak

Wat mijn papa echt niet kan is

Dit boek is geschreven door:

Datum van vandaag:

Ik schrijf dit omdat:

## Over papa

Papa's naam \_\_\_\_\_

Hij is \_\_\_\_\_ jaar oud

Zijn haarkleur is \_\_\_\_\_

Zijn oogkleur is \_\_\_\_\_

Zijn favoriete kleur is \_\_\_\_\_

Favoriete eten van papa

\_\_\_\_\_

Favoriete drinken van papa

\_\_\_\_\_

En zijn favoriete tv programma is

\_\_\_\_\_

Papa's werk is \_\_\_\_\_

Papa houdt van \_\_\_\_\_



Dit is papa